

Op verzoek een gedicht over Evert-Jan

Veni, vidi, faci

Leg me niet vast

Ik verschijn en ik verdwijn

Naar willekeur

Zoals die kleur,

Telkens anders,

Kijk hoe mooi!

Mijn werk ontstaat

En het vergaat weer

Laat me vrij varen

Op de stroom van de tijd,

En in de eeuwigheid,

Daar vind je mijn museum.

