

Wie schrijft nog een brief, met de hand?

Het is een minderheid, die nog met de hand schrijft. Mensen zonder computer.

De overheid houdt er rekening mee en stuurt ook brieven. Maar niets gaat boven een handgeschreven brief in een envelop met daaromheen mooie zegels. Persoonlijk, vriendelijk met regels die de ontvanger met plezier tot zich neemt als het een opwekkend bericht betreft.

PostNL is merkwaardig genoeg één van de bedrijven, die vanaf 1 juni aan pakjesontvangers, geen briefje meer wil achterlaten als bewijs van ontvangst en nabezorging. Iedereen dient een mail te hebben. Hoe meer mensen mailen, des te groter de besparing, denkt men. Maar is dat echt zo? Ik schreef er een gedicht over.

Hoera, een pakje!

*Waar is mijn pakje?
hoezo gemist?
op 't briefje staat:
bij het PostNL-afhaalpunt
ik ben namelijk nogal een rund
zonder mail
we hebben je gemist
weet ik dus veel?*

*dus: koop een computer
gebruik de mail
want dat bespaart zoveel
gebruik een stroomdraad
ook veel beter voor het klimaat*

*minder papierproductie,
de bomen worden rechtstreeks
omgezet in stroom
in biomassacentrales
en ik zie in het dagblad staan,
weet u wat ik lees?
het elektriciteitsnet kan het niet aan,
die nieuwe database!*

*Dus koop een computer
gebruik de mail
het bespaart zoveel
gebruik die stroomdraad,
beter voor het klimaat ??*

Henriëtte Henskens

